

## Ik houd van lekker eten..... zeker met kerst

Het is weer december het is al weer goed koud. We staan te snoeien me pa ik en Jannis en we hebben het er over wat de plannen zijn voor het weekend en de kerst stond al om de hoek te kijken. Zo zegt jannis ik ben er klaar mee we moeten miss weer sorteren met de kerst ja wij snoeien maar wel hier zijn om het in de gaten te houden. Ja zeg ik opzich we hebben wel mooi weer als het goed is. Ja zegt me pa ik zal aan jullie denken ik en Jannis kijken elkaar aan nou het zal wel. Het is al weer tijd voor koffie we lopen naar voren en pakken een kop koffie Jannis pakt thee omdat ie geen koffie lust. We drinken de koffie en eten een paar sneeën brood en slijpen de snoeischaren. Zo weer naar buiten we trekken de overal weer aan en de thermolaarzen. We lopen over het gras je hoort het kraken. Zo we knippen en de dag klaart op en naar maten de dag vordert wordt het steeds beter. Zo morgen dag voor kerst ik en Jannis zien elkaar s ochtends in de kantine zo zegt ie lekker dagje knippen met zijn 2<sup>e</sup> ja zeg ik morgen weer we moeten wel iets regelen zeg ik tegen jannis als het kerst is en wij moeten werken moet het wel mooi en lekker zijn. Ja zeg Jannis we gaan niet op krentenbollen leven zegt ie precies.

Zo wij weer naar buiten na een uur komen de gesprekken over eten opgang en na een kwartier hebben we allebei kei veel honger en we zeggen zo morgen minstens oliebolletjes om op gang te komen om 7 uur en om half een schnitzels met lekker gebakken piepertjes. Ja en zo vliegt de dag voorbij. Zo wij naar huis en ja hoor ik een rugzak vol met olliebollen en met aardappeltjes en pakken stroopwafels zo.

De volgende ochtend op het werk ik kom aan en zie de caddy van Jannis al staan. Zo zegt jannis als ik binnen kom ik heb hier 8 schnitzels en een kilo varkenshaas en 1 appeltaart. Kijk zo het eten word klaar gelegd. We eten een paar oliebolletjes op en pakken een stukje appeltaart. Zo 7:53 we gaan de scharen maar eens pakken en dan gaan we een stukje knippen. De tijd vliegt en het weer zit ook mee en voor we het weten is het pauze en we gaan naar voren zo de eerste schnitzels worden gebakken met uitjes en spek er op en na een poosje zitten we allebei aan het eten. Na een goede maaltijd wordt het warme pak weer opgezocht en gaan we weer snoeien. We naderen half een en na een poosje komt er een auto naar achteren de vriendin van Jannis en ze zegt zo het eten staat klaar mannen en ja dat was het. We komen voor en de hele kantine tafel staat vol met eten. Allemaal lekkere dingen helen tafel vol geladen met vlees aardappeltjes en broodjes. we schuiven aan en er komen nog meer mensen allemaal bekenden van ons en we eten en eer wordt gedronken en iedereen geniet en de tijd vliegt voorbij en na een tijdje is het al 6 uur en iedereen was nog aan het eten. Zo iedereen pakt nog wat fruit en na een poosje nemen we afscheid en gaan naar huis.

