

## ***Toch nog gezellig***

Een vrouw ( Mina ) van 48 verloor haar man en bleef alleen achter met haar zoon van 15, ze had ook 2 dochters maar zij waren getrouwd en hadden al kinderen hier had ze geen contact mee. Haar man is gestorven net 1 maand voor kerstmis, aan een operatie in het ziekenhuis ze hoopte allemaal dat hij na de operatie op zou knappen maar dit mocht helaas niet waar zijn. Maar nu de feestdagen bijna voor de deur staan zakt Mina in 1 , ze ziet kerst niet meer zitten... Haar zoon Jason probeerde haar te steunen zoals hij altijd deed als zijn moeder het erg moeilijk had.

"Kerst was altijd zo gezellig" zegt ze tegen haar zoon maar nu.. en ze barst in tranen uit. Haar zoon Jason pakte zijn moeder stevig vast en zei zacht in haar oor " paps kijkt met ons mee mam je moet sterk blijven " ook hij had tranen in zijn ogen. Zijn moeder staat op en kijkt haar zoon aan en zegt " het is zo moeilijk hij was mijn beste maatje en we hebben zoveel mee gemaakt samen " Jason knikte ja om zo zijn tranen in te kunnen houden. De dagen vlogen voorbij en Jason zag zijn moeder steeds meer achteruit gaan. Op een avond hoorde hij zijn moeder zo hard huilen dat hij een besluit nam om contact op te zoeken met zijn 2 oudere zussen Imke & Saar, dit was een grote stap voor hem want ook hij heeft zijn zussen al een tijd niet meer gezien of gesproken.

Op een koude dinsdag middag belde hij het nummer van 1 van zijn zussen in de hoop dat ze op nam , en ja hoor ze nam haar telefoon op en zei. " hallo met Imke" waarop Jason antwoorde " h,h,h,oi Imke Jason aan de lijn " hij wist niet goed hoe hij de dingen moest verwoorden. " Jason ? waarom bel je na zon lange tijd" " ik bel om een reden... het gaat om paps " " oh gaat alles wel goed wat is er aan de hand " antwoorde ze " Imke kan je even gaan zitten ? " is het zo erg ?? nu ben ik wel benieuwd zeg het maar Jason" en Jason zei met een snik " pap is er niet meer hij heeft de operatie niet gehaald en mama ziet het allemaal niet meer zitten en ik weet het allemaal niet meer " Imke was even stil en antwoorde erna " Jason rustig aan haal even diep adem " Jason haalde diep adem en Imke zei met een snik in haar stem " wat is er met mama ? moet ik na jullie toe komen ??? hallo Jason ? , Jason was even stil omdat alles er nu uit kwam én Imke riep maar aan de telefoon. Jason kwam weer bij en antwoorde " mama is een wrak aan het worden ik kan er niet meer tegen, ik wou jou dit graag laten weten en had een vraag aan jou en aan Saar of jullie de stap kunnen zetten om langs te komen ? Imke antwoorde " weet Saar het nog niet ? dan ga ik haar eerst bellen" Jason vond dat goed en hing de telefoon op .

Er gingen een paar dagen voorbij en Jason en zijn moeder hadden het steeds zwaarder het gemis, het lachen, het samen zijn, en het dollen met zijn oude maat. Tot op een avond .... Te telefoon ging, Jason stond op en pakte de telefoon en zei " Jason hier " het was Imke .. ze vertelde dat Saar nu bij haar was en ze het slechte nieuws ook met haar had gedeeld, Imke en Saar hadden het ook erg zwaar en hebben besloten om samen langs te komen met de kinderen en hun man (Lars & Tim ). Jason was zo opgelucht en liep even apart de bijkeuken in en vroeg aan Imke en Saar of ze kerst bij hem en zijn moeder wouden vieren, Imke antwoorde " dat ze dat graag wouden en dat ze Jason gingen helpen om hun moeder er weer boven op te krijgen. Imke zei " Jason het komt allemaal wel goed nog 2 weken voor kerst en we gaan het weer opbouwen " Jason wist niet wat hij hoorde en zei " echt ..? dat zou fijn zijn " ze hebben afgesproken dat ze morgen zouden vertrekken en dan zijn er tegen de avond. Jason liep weer naar de woonkamer met een klein grijnsje op zijn gezicht waarop zijn moeder snikkend vroeg " Waarom heb je een grijns op je gezicht Jason ? " Jasons grijns werd groter en antwoorde " er komt morgen een verassing, " dat is lief Jason maar je moeder heeft daar nu geen behoefte aan " zei ze. Jason zei dat maakt niet uit je ziet het vanzelf wel en liep naar de keuken om wat drinken te pakken en na het drinken ging hij richting zijn bed want morgen was er een spannende dag!

De wekker ging het is zaterdag 10:00 in de morgen een drukke dag voor Jason. Jason liep na beneden en zag dat zijn moeder lag te slapen op de bank, die is door het zoveel huilen in slaap gevallen op de bank. Jason liep maar gelijk door na de keuken om een ontbijtje te maken voor hem zelf en zijn moeder. nadat hij klaar was met het maken van het ontbijt liep hij na zijn moeder om haar wakker te maken " mam wordt eens wakker " zei hij zacht " ik heb een ontbijtje voor je gemaakt " zijn moeder werd langzaam wakker en keek Jason aan en zei " ik kan dit niet meer ... " Jason hielp zijn moeder omhoog en ging naast haar zitten en zij " mam het komt goed ik weet dat dit een zware periode is maar het komt goed " en hij stond op en pakte de hand van zijn moeder en liep naar de keuken en zij " zo nu eerst even eten mam dat zal je goed doen " zijn moeder ging aan de keuken tafel zitten en at haar ontbijt en ze zei " lekker Jason ". even later op de dag is het al 15:30 in de middag en Jason en zijn moeder zitten samen tv te kijken. Plots gaat de deur bel Jason kijkt op en staat als een racket recht overeind en zij tegen zijn moeder " blijf zitten mam " en liep naar de deur toe. Jason stond in de gang en met bibberende handjes opende hij de deur en daar stonden ze dan 2 gezinnen Imke en Saar dit was een raar moment... ze wisten alle niet hoe ze zich staande moesten houden tot dat Imke het ijs brak en Jason huilend een knuffel gaf... Saar kon het ook niet meer inhouden en pakte haar zus en broertje beet en zei " zo lang geleden maar het voelt zo goed na alles wat er is gebeurt " Jason wou ze niet meer los laten maar toch moesten ze naar binnen. Daar stonden ze dan in de gang, Jason riep zijn moeder.. " MAMMMM KOM ISS " en daar kwam ze aan gelopen met een sip gezicht niet wetend wat er te wachten stond in de gang en ze zei " Jason wat is er jonge " ze keek op en daar zag ze haar eigen dochters staan met hun man en mooie kinderen. ze keek verbaasd en barste in tranen uit en riep " wat doen jullie hier ? " ze zakte door haar benen en viel op haar knieën op de grond en herhaalde nog een keer " wat doen jullie hier en hoe ? " Imke en Saar zette de tassen van de kinderen op de grond en liepen naar hun moeder toe en zeiden " Jason heeft contact met ons gezocht en heeft alles verteld " ook Lars en Tim hadden het zwaar, de kinderen hielden de handen vast van hun vader. Imke en Saar tilde hun moeder weer overeind en zeiden " mam kom even

zitten in de woonkamer " met ze alle liepen ze naar de woonkamer, de kinderen konden even gaan spelen op Jason zijn kamer. Saar begon met het gesprek en dit gesprek was zwaar voor hen alle. " mam " zegt Saar " wij missen pap ook het was een goede man " en Saar begon te huilen waardoor haar moeder en Imke ook mee hilde. Tim de man van Saar zei tegen Mina " wij komen hier kerst vieren Mina .. met ze alle en Frank in ons gedachten". Toen Mina de naam Frank hoorde Barste ze weer in tranen uit en zij " ik ik ik weet niet of het me lukt jongens..." waarop Jason antwoorde " jawel mam , we zijn hier nu met ze alle om elkaar te steunen na alles wat er is gebeurt , we gaan opnieuw beginnen zij hij.

Er is vroeger van alles gebeurt tussen dit gezin, een familie drama... moeder deed vroeger vrij weinig vader was altijd te vinden achter de laptop of telefoon en de 2 dochter hadden vaak ruzie... dit botste en toen barste de bom en werd het een zootje en iedereen kreeg ruzie met elkaar.. de dochter zijn in die tijd weg gegaan naar een tante omdat ze het niet meer aan konden thuis en toen bleef Jason met vader en moeder over ... ze hadden elkaar al een paar jaar niet meer gezien of gesproken... Imke en Saar hebben een goed gesprek gehad met hun moeder. Mina is even op bed gaan liggen want ze vind het allemaal erg heftig wat er is besproken en met de hoeveelheid tranen van iedereen om Frank.

De volgende dag zijn ze met ze alle naar het graf gegaan van Frank. Dit hebben Imke en Saar helaas niet kunnen mee maken daarom gaan ze nu. Bij het graf van Frank zij Jason " Kijk pap, allemaal samen om bij jou te kunnen kijken " Mina de vrouw van Frank zakte door haar knieën en legde een mooie bloem neer voor Frank met een kaartje waarop we missen je stond. Ook Saar ,Tim ,Lars en de kinderen waren mee en zij hadden het ook erg moeilijk. Samen zijn ze daar even gebleven en hebben ze met ze alle het verdriet gedeeld van hun lieve vader die nu in de hemel rust en kerst van een andere mooie plek mee gaat maken. Nu dat ze met ze alle thuis zijn hebben ze nog even gepraat over hoe het nu verder gaat, Mina heeft het er altijd nog moeilijk mee, maar gaat voor de kinderen een lach op haar gezicht zetten. Samen gaan ze nog naar de winkel om met ze alle een lekkere maaltijd op tafel te zetten met de feestdagen en Jason heeft ook nog wat kerst spulletjes gehaald. Het is al laat in de avond en iedereen gaat naar bed om te slapen.

De volgende morgen is iedereen wakker en hebben Tim en Lars met de kinderen een heerlijk ontbijt gemaakt voor iedereen. Samen zitten ze aan tafel aan het ontbijt en er lijkt al wat rust te zijn. Na het ontbijt ruimen ze alles netjes op en haalt Jason de kerst spullen tevoorschijn. Samen pakken ze de doos uit en beginnen ze met de grote kerst boom die Frank ooit gekocht heeft met de kerst ballen. Als ze boom staan gaan ze verder met de rest en versieren het hele huis. Als alles klaar is roept Mina iedereen bij elkaar en zegt " Ook al heb ik het moeilijk jongens ik ben erg blij dat jullie zijn gekomen het heeft me goed gedaan" Imke en Saar geven haar een knuffel en zeggen " Mam.. we zijn trots op je " Jason geeft zijn moeder een kus op haar wang en zegt " Paps is trots op ons alle dit is wat hij had gewild een gezellige kerst daar hield hij van" ook Tim en Lars geven Mina een knuffel " frank kijkt met ons mee " zij Lars. De klein kinderen van Mina pakte Haar hand en nam haar mee want ze hadden een verassing voor haar. Toen Jason kerst spullen halen was heeft hij stiekem nog wat anders geregeld hij heeft een mooie grote foto van Frank laten maken en deze op gehangen in de keuken. Samen liepen ze dus naar de keuken en Lars hield Mina haar ogen bedekt. De kleinkinderen Jade en Jayden telde af " 3-2-1 " en Lars haalde

zijn handen weg voor Mina haar ogen " Ooohh wat mooiii echt prachtig" zei ze met tranen in haar ogen dit is wat hij gewild had riep ze.. " allemaal samen met Frank in ons hart en gedachte" zei Tim. Daar was hij dan Kerst Avond met ze alle bij de boom met lekkere warme chocomelk af en toe nog een traantje maar alles was weer compleet. Ook met 1<sup>e</sup> kerstdag heeft het gezin een prachtige dag gehad en 2<sup>e</sup> kerstdag zijn ze heerlijk uit eten geweest en hebben ze veel bij gekletst. " wat een heerlijk gevoel " zei Jason. Samen veel gehuild maar na het huilen veel gedeeld en gelachen en nu gaan ze met schone lei 2018 in. Daar was de avond dan.... " op na het nieuwe jaar riep Tim " Mina lachte en zij " ik ben zo trots op jullie" en gaf iedereen een kus. Bijna 00:00 in de nacht dat betekend bijna een nieuwe start in 2018. Met ze alle een harstikke mooie avond en daar stonden ze met ze alle buiten, Jason die als laatst nog zei tegen iedereen " pap een goed 2018 en we weten dat je altijd met ons mee zou kijken " op dat moment viel er een vallende ster naar beneden en kwam er een wind vlaagje langs het gezin waarop Mina antwoorde " hij is trots op ons dit is wat hij altijd gewild had ". Imke riep " we moeten aftellen mam " daar stonden ze dan met ze alle Jade en Jayden met een sterretje in hun hand en de rest een lekker wijntje en een heerlijke oliebolk. Tim zei " daar gaat komt ie dan !! " en telde af waarop iedereen mee deed " 10..9...8...7...6..5...4...3...2...1..... " GELUKKIG NIEUWJAARRR en ze genoten allemaal van elkaar en het mooie voorwerk. Mina zei " op een gezond , gelukkig 2018 en laat alles goed verlopen! "

Na een mooie avond zijn Imke, Saar, Tim ,Lars en de kinderen nog 3 dagen gebleven. En komen ze nu elk weekend langs Jason en hun moeder. Afscheid nemen vond Mina erg moeilijk maar ze hield in gedachten dat alles nu weer goed kwam. Jason knuffelde zijn moeder en zei " ik hou van je mam" waarop ze antwoorde " ik ook van jou Jason bedankt dat je dit allemaal voor elkaar hebt gekregen , ik had niks beters gewild".

EIND GOED AL GOED

*Fijne feestdagen en een gezond 2018*